

Groningen, 30 oktober 2024

## **Speech van Liva, aan de Regering over Klimaatproblemen**

Geachte leden van de regering,

Ik ben Liva, een 11-jarig meisje, ik maak me heel erg zorgen over het klimaat en mijn toekomst. Terwijl jullie hier praten, gebeurt er iets ernstigs met onze aarde. De ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt en het weer wordt steeds extremer. Dit is niet iets dat ver weg is; dit gaat over mijn leven.

Als ik het jeugdjournaal kijk, zie ik dat bossen verbranden en dat er veel overstromingen zijn in verschillende steden, waardoor dieren en mensen hun huis uit moeten. Dat maakt me heel verdrietig en bang. Soms denk ik: "Gaan we dit jaar naar het strand, of krijgen we misschien heel veel regen en storm en kunnen we helemaal niet naar het strand?" Dat klinkt misschien grappig, maar het is echt iets om over na te denken.

Ook verdwijnen veel dieren en planten, en dat maakt me verdrietig. Soorten die al heel lang bestaan, zijn nu in gevaar. Het voelt alsof we een boek lezen, maar steeds weer scheuren we pagina's eruit. Hoe kunnen we het verhaal verder vertellen als we steeds meer weggooien?

En de lucht die we inademen is soms zo vervuild dat het lijkt alsof we ongezonde rook inademen. Soms vraag ik me af of het veilig is om buiten te zijn, en dat zou niet zo moeten zijn.

Maar er is ook hoop. Jullie, de mensen in de regering, kunnen dingen veranderen. Jullie kunnen ons een toekomst geven waar we allemaal blij mee zijn.

Daarom vraag ik jullie drie dingen om te overwegen :

**Investeer nog meer in hernieuwbare energie:** Zet in op zonne-energie, windenergie en andere duurzame energiebronnen. Dit helpt ons om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, die de aarde opwarmen.

**Afval verminderen en recyclen:** Introduceer meer programma's voor recycling en composteren in de scholen en de wijken. Zorg ervoor dat mensen weten hoe ze hun afval kunnen verminderen, zodat we minder troep achterlaten. Laat mensen minder of geen nieuwe spullen kopen zodat er minder materialen nodig zijn en er minder wordt weg gegooid.

**Bomen, planten en bossen beschermen:** Start een groot bomenplantproject, waarbij scholen en gemeenschappen betrokken worden. Zorg er ook voor dat bestaande bossen beschermd worden, zodat we de natuur kunnen houden!

Laten we samen werken aan een betere wereld. Ik ben pas 11, maar ik wil helpen. Laten we onze zorgen omzetten in actie. Voor mijn toekomst en voor de toekomst van de aarde.

Dank u wel.

Liva  
Brederoschool

Groningen, 30 oktober 2024

Beste Regeringsleider

Ik ben Roos Klop, uit Groningen.

Ik schrijf u deze brief omdat ik mij zorgen maak over klimaatverandering.

Ik zie heel vaak op het journaal wat de effecten van klimaatverandering zijn.

Het is nu bijna dagelijks in het nieuws. Zowel mensen als dieren hebben veel last van de klimaatverandering, en daar moeten we iets aan doen.

Door al die fabrieken van ons wordt de aarde erg warm, waardoor dieren uitsterven. Stel je voor dat je een dier bent dat in de bergen leeft. Door klimaatverandering wordt het steeds warmer op de berg, waardoor je hogerop moet. Hoe hoger op de berg, hoe kouder het wordt, maar op een gegeven moment houdt de berg op. Wat dan? Dan sterf je uit.

Klimaatverandering is niet alleen erg voor dieren, maar ook voor mensen. Oogsten mislukken bijvoorbeeld vaker door extreme hitte of hevige regen. Hierdoor wordt het eten duurder, en kunnen minder mensen het betalen. Ook stijgt de zeespiegel omdat de poolkappen smelten. Dit zorgt voor meer overstromingen, en we zijn veel geld kwijt aan het verhogen van de dijken. Voor een land als Nederland is dat extra zorgelijk, omdat een groot deel van Nederland dan onder water komt te staan. We krijgen dan een soort tweede watersnoodramp.

Ik wil u daarom vragen om meer te doen tegen klimaatverandering, bijvoorbeeld door meer bossen te planten en meer natuur te beschermen. Of door minder vervuilende energiecentrales te bouwen en juist meer duurzame energie op te wekken.

Als het zo doorgaat hebben de kinderen van nu, wanneer ze volwassen zijn een groot probleem. U moet niet alleen aan nu denken, maar ook aan de toekomst. Zelfs de kleine dingetjes helpen. Ik hoop echt dat u hier iets mee doet voor alle kinderen in Nederland en de rest van de wereld!

Met vriendelijke groet,

Roos

Brederoschool Groningen

Beloftes ... een belofte is makkelijk om te maken, maar je er aan houden dat is wat moeilijker. 1 keer een belofte breken dat heeft niet veel consequenties. Bijvoorbeeld als mijn vader aan mij vraagt of ik mijn kamer kan opruimen. Ik zeg: "Ja", maar ik doe dat niet. Dan is mijn kamer niet even netjes, tja daar kan ik mee leven. De volgende keer dat hij aan me vraagt of ik mijn kamer kan opruimen, beloof ik het hem weer: "Ja doe ik", maar ik doe het weer niet. Mijn kamer is nu gewoon een beetje rommelig, alleen ik kan er mee leven. De derde keer vraagt mijn vader weer aan me of ik mijn kamer kan opruimen. Zoals altijd zeg ik: "Oké zo", en zoals altijd doe ik het niet. Dit gaat door en door en door, totdat mijn kamer onleefbaar is, papieren, strips en kopjes op mijn bureau, bergen kleding op de grond en kruimels op mijn bed. Ik kan er eigenlijk niet meer normaal leven. Dit gebeurt op eenzelfde soort manier ook op aarde: De leiders van landen maken vaak beloftes over klimaatverandering en dat ze het tegen zullen gaan. In de praktijk doen ze veel minder dan wat ze hebben beloofd. Ik zeg trouwens niet dat ze er niets aan doen, maar naar mijn mening wel veel te weinig. Dus ik vraag aan alle wereldleiders, die dit jaar bij de klimaattop in Baku samenkomen, of jullie alsjeblieft echt stappen voor een goede toekomst kunnen nemen. Alsjeblieft, voor de toekomst van de mensheid.

*Speech geschreven door: Oscar uit groep 8 van basisschool de Kubus in Amersfoort.*